

EEN DATE MET MISTER GENTLY

Eenakter voor 5 à 6 personen waarvan min 1 max 3 heren

- Annelies:** naïeve, maar dominante vrouw, (30-65), heeft internetdate geregeld voor jarige vriendin Margot die van niets weet
- Kim:** moderne jonge vrouw, collega van Annelies, heeft bij nader inzien toch twijfels over het hele plan (30-65)
- Margot:** vriendin die jarig is (30-65)
- Rolf :** baas van Annelies en Kim, autoritair en onsympathiek, is actief op datingsites (30-65)
- Ober 1 Leo:** oude vlam van Margot (man of vrouw 30-65)
- Ober 2:** man of vrouw (30-65 jaar)

Rolf en Ober Leo kunnen eventueel door één en dezelfde man gespeeld worden.

Decor: een café/restaurant eind van de middag. Er is één ober die de tafels loopt af te veegen. Op een van de tafeltjes staat een bordje gereserveerd en er ligt een rode roos. Ook staat er een champagnekoeler met een fles champagne erin. Aan een tafeltje op de voorgrond zit Annelies. Kim loopt zenuwachtig rond en kijkt op haar horloge. Op hun tafeltje staan 2 lege wijnglazen.

Kim: Ze moet zo meteen wel komen hoor, anders komen we in tijdnood en staat die vent al voor onze neus.

Annelies: Relax, ze komt heus wel op tijd. Margot is altijd op tijd....dat is juist zo mooi aan haar.

Kim: Ja, ze is in alles zo'n pietje precies.....oh ik ben zo benieuwd wat ze van onze verrassing vindt! Straks vindt ze het echt niet leuk.....en wat doen we dan?

Annelies: Ach maak je niet zo druk.....wie zou dat nou niet leuk vinden. Je beste vriendinnen regelen voor jou een date en geven je dat als verjaardagscadeau....dat is toch gewoon te gek!

Kim: Hoe kwam je er ook alweer bij om dit te doen, Annelies? Alleen maar omdat je op TV dat programma zag waarin ouders een date regelen voor hun vrijgezelle dochters.....dat programma met Gordon?

Annelies: Ja.....ik dacht als ouders dat voor hun dochter kunnen, dan kunnen wij dat ook voor onze lieve verlegen Margot. Ze wordt tenslotte vandaag ook al 45. De tijd begint wel een beetje te dringen als je al zo oud bent en nog steeds alleen.....toch?.....ga nou eens zitten Kim, ik word helemaal nerveus van jou!

Kim: Maar even serieus.....wat doen we als ze het écht niks vindt..... Dan zitten wij hier straks met die Robert Villa opgescheept.....dan klopt er allemaal niks meer van. We hebben voor dat profiel op Lexa haar echte foto's gebruikt, dus hij kijkt uit naar haar..... niet naar 2 andere mutsen die al een beetje teveel wijn achter de kiezen hebben.

Annelies: Nou moet je echt ophouden Kim, Margot vindt altijd alles leuk wat wij bedenken en ze staat best open voor een relatie, dat heeft ze vorige week zelf nog gezegd. Nou en omdat zij niet handig is met de computer en wij wel.... helpen we haar gewoon een handje.

Ober: Willen de dames nog iets drinken?

Annelies: Zullen we er nog een nemen of wachten we tot Margot er is?

Kim: Ik wil liever even wachten eigenlijk.

Annelies: We wachten nog even tot onze vriendin er is.

Ober: Prima hoor, ik ben in de buurt.

(de Ober heeft weinig te doen en we zien dat hij tijdens zijn werkzaamheden het gesprek volgt)

Annelies: Volgens mij matcht dat heel goed, die Robert Villa met Margot.....hij houdt ook van wandelen....een glaasje wijn....een goed boek...

Kim: *(is inmiddels gaan zitten)* Ja.....maar wat zegt dat eigenlijk....daar houdt iedereen toch van. Eigenlijk zegt dat helemaal niks.

Annelies: Zeg, van de week toen we hiermee bezig waren was je ook niet zo negatief...waarom nu dan wel? Die Robert Villa is toch zo'n beetje de ideale man? Gaat ook alleen maar voor een serieuze relatie, niet voor one night stands....heeft ook een goede baan.....is ook gevoelig....doet dit soort dingen normaal ook nooit.....bij Margot voelt hij echt een klik.....dat stond toch in zijn laatste mailtje?

Kim: Ja, maar we houden hem wel voor de gek...hij mailt niet met Margot, maar met jou...en Margot houden we ook voor de gek....zij weet hier niks van.

Annelies *(resoluut):* Kappen nu Kim.....Margot is maar alleen.....dat is heel zielig en wij gaan haar nu aan een man helpen.....punt uit! *(pakt lippenstift en spiegeltje uit haar tas en gaat aan de slag)* En als het niks wordt.....hebben we haar wel aan een Lexa profiel geholpen en er staan nog een heleboel leuke beschikbare mannen op haar te wachten waar ze mee kan gaan daten! *(dromerig)* Ik persoonlijk vind deze Robert anders wel heel erg leuk.....voor Margot dan natuurlijk hè.....volgens mij is hij echt volmaakt. *(nu hele andere toon)* Weet je wie volgens mij ook stiekem op datingsites zit? Rolf, onze baas!

Kim: Nee.....droogkloot Rolf op datingsites? Dat geloof ik niet!

Annelies: Hij praat er niet over hoor, maar Katja van Logistiek had het daar laatst over. Het schijnt dat hij in het verleden met nogal wat dames heeft afgesproken....onvoorstelbaar...het schijnt dat hij zichzelf Rolf the Wolf noemde op die sites! *(schatert het uit)* Natuurlijk zat hij alleen op die sites voor hoger opgeleiden, Relatieplanet en E-darling enzo....

Kim: Rolf the wolf!! Dat meen je niet! Als er iemand géén wolf is dan is hij het wel! Het is zo'n sukkel! Maar nu heeft hij toch een vriendin?

Annelies: Ja.....dat zeggen ze wel. Hij laat nooit iets los over zijn privéleven....in ieder geval.....daarom heb ik ook voor Lexa gekozen, omdat hij daar niet op zat. Hij is écht zo arrogant! Volgens Katja vond hij Lexa maar voor losers!

Kim: Lexa is voor losers....nou, *(lacht cynisch)* zelf is hij de grootste loser die je maar kunt voorstellen. Moet je opletten ...ik ben even Rolf *(staat op en neemt stoere houding aan, buigt zich dicht naar Annelies toe en kijkt in haar bloesje terwijl ze op bekakte toon voordraagt)* goedemorgen dames.....ik wil niet veel zeggen maar als jullie weekend net zo uitpuutend was als het mijne dan zouden jullie er niet zo fris en fruitig bij zitten.....! *(smerig lachje)*

Annelies: Ja.....zo doet hij precies..... en maar stiekem loeren naar de bloesjes van de dames... gelukkig bestaat er ook nog een ander soort mannen...zoals Robert....weet je wat zijn profielnaam is? Mister Gently! Schattig hè?

Kim: *(kijkt op haar horloge en staat op):* maar het is nu wel al vijf uur en ze is er nog niet!

(Annelies loopt naar het gereserveerde tafeltje en inspecteert het grondig): Alles is klaar voor een intieme rendez-vous tussen Margot en Robert.....het klinkt al als een gelukkig huwelijk, vind je niet?

(de deur gaat open en **Margot** komt gehaast binnen, als de **Ober** haar in het oog krijgt dan zien we hem verstarren)

Kim: Daar is ze!

Margot: Ik had de bus net gemist, dus ik ben iets later.....zitten jullie al lang te wachten?

(Annelies en **Kim** omhelzen Margot)

Annelies: Gefeliciteerd met je verjaardag, meid!

Kim: Van harte.....en nog vele jaren hè! Laten we lekker gaan zitten en toosten op dat mooie getal 45!

Margot: Ja...hmm....geweldig mooi getal...

Ober (met speciale aandacht voor Margot, die dit niet in de gaten heeft): Wat willen de dames drinken?

Annelies: Doe ons nog maar een rode wijn, toch? (kijkt vragend naar Kim, die bevestigend knikt)

Margot: Eh.....doe mij maar hetzelfde als mijn vriendinnen. Wij hebben in praktisch alles dezelfde smaak! (veelbetekenende blikken tussen Annelies en Kim)

Ober: Ook een rode wijn dus....

Margot: Ja.....lekker! (als de **Ober** weg is) Oh...ik vond het zo'n leuk idee.....om op mijn verjaardag gewoon lekker te gaan eten met jullie.....verder geen verplichtingen, geen saaie verjaardag thuis... maar gewoon een lekker etentje met zijn drietjes!

Kim: Nou.....eigenlijk....

Annelies (breekt in): Wij hebben toch zo'n leuk verjaardagscadeau voor jou Margot.....je zult niet weten wat je overkomt!

Margot: Ik ben benieuwd.... maar ik dacht dat dit etentje mijn cadeau was! Ik vind dit zo'n leuke zaak...ik was hier nog nooit geweest.

Kim (weifelend): Het is wel een apart cadeau hoor, echt.....nou ja....

Annelies: Rustig Kim...ik zal het wel vertellen...

Margot: Jullie maken me wel heel nieuwsgierig zo.....

Kim: Ik hoop dat je het leuk vindt Margot....als het niet zo is, dan.....nou ja, ik twijfel nu wel een beetje....

Annelies (*breekt weer in, rustig en beheerst*): Laat mij nou maar even. Luister, Margot...aangezien jij al zoveel jaren alleen bent en je wel open staat voor een nieuwe relatie.....dachten wij jou een handje te helpen door....

Margot (*geschrokken*): Wat.....! Nee toch....

Kim: Kijk.....daar heb je het al.....daar was ik al bang voor....

Annelies: Wacht nou even..... laat me nou even uitpraten!

Margot: Hoezo een handje helpen....

Annelies : We hebben iets geregeld voor jou, Margot....een date....maar niet zomaar een date... we hebben de ideale match voor jou gevonden! Echt....we...

Margot (*springt overeind*): Nee.....!Jullie hebben me toch niet opgegeven voor Boer zoekt vrouw of zoiets hè!Oh nee...

Annelies: Nee joh, we hebben gewoon hier, nu....een date voor jou geregeld.

Ober (*serveert de wijn*): 3 maal een rode wijn....alstublieft....

(*Margot ,gealarmeerd door het idee van een onverwachte date, kijkt zoekend om zich heen en herkent plotseling iets in de Ober. Tijdens het volgende gesprek komt Ober 2 OP, doet jas uit en gaat zich installeren achter de bar*)

Margot (*aarzelend*): nee toch.....Leo....ben jij het echt?

Ober: Margot.....dat is lang geleden....wel twintig jaar denk ik...

Margot: Ik dacht dat jij in het buitenland zat....dat ik jou ooit nog terug zou zien, ik herkende je eerst niet eens..... maar wat zie je er goed uit...

Ober: Dat zat ik ook.....toen ik terugkwam heb ik nog naar jou gezocht, maar jij bent onvindbaar voor Google....jij bent ook niets veranderd Margot....

Margot: Dat klopt, ik heb niks met computers.....maar niks veranderd!.... Ik ben echt wel een paar jaartjes ouder geworden hoor.

Ober: Je bent nog net zo mooi als toen Margot.....wat vind ik het fijn om jou weer terug te zien! Maar we hebben elkaar nog niet eens fatsoenlijk begroet, kom eens hier..... (*innige omhelzing*)

(**Annelies** *schraapt haar keel*) : Zeg.....onze verrassing....

(*Margot kijkt plotseling van de Ober naar Annelies en terug en ineens begint het haar te dagen*): Oh.....ik snap het.....dit hebben jullie geregeld! Dit is de date waar jullie het over hadden! Fantastisch.....Wat een cadeau, meiden! Hoe hebben jullie Leo weten op te sporen! Jullie zijn geweldig....

Annelies: Nou....om eerlijk te zijn...

Ober (*kijkt op zijn horloge*): Mijn dienst is NU afgelopen, dus ik neem je mee uit eten, dan hebben we alle tijd om gezellig bij te kletsen. Bedankt dames (*buiging en knipoog naar de twee anderen*) dit hebben jullie prima geregeld! Kom Margot.....we gaan, ik pak even mijn jas.

(**Ober** haalt jas op achter de bar en begroet collega)

Margot: Bedankt Annelies (*kust de anderen*) bedankt Kim... Wat een verrassing! Dit is echt het mooiste cadeau wat ik ooit gehad heb, hoe kan ik jullie ooit bedanken.....(*zachtjes*) ik was vroeger zo gek op hem en de vlinders zijn weer helemaal terug! Wie weet wat er nog van komt..... (**Ober** is weer terug en slaat arm om haar heen)

Ober: Kom je Margot? Tot ziens dames, we zien elkaar vast nog wel eens.... fijne avond nog (*knipoog en Margot en Ober vertrekken richting AF, de anderen met stomheid geslagen achterlatend. Na enige tijd stilte begint Annelies*)

Annelies: Nou, dat is dan fraai, wie had dat kunnen denken.....

Kim (*drinkt met grote slokken haar wijnglas leeg, staat op en pakt haar tas*): Goed, dat was het dan....onze missie is in ieder geval geslaagd, dan ga ik maar.....

Annelies (*staat ook op, fel*): Dat dacht ik niet, jij gaat nergens heen! Er staat nog een afspraak vanavond en we gaan eerst overleggen wat we daarmee doen!

Kim (*is even stil, barst dan in lachen uit, wijn komt aan*): Wat we daarmee gaan doen....haha....wat we daarmee gaan doen.....ik ga helemaal niks doen, ik ga naar huis!

Annelies: Je kunt mij nou niet in de steek laten Kim, straks komt die man en dan hebben we een probleem...

Kim: Probleem? Jij vond hem toch zo ideaal, nou dan doe je die date toch zelf..... daar heb je mij niet bij nodig, ik ga!

Annelies (*blokkeert haar de weg*): Ik ben getrouwd, en bovendien..... hij verwacht Margot, hij heeft háár foto's gezien!

Kim: Getrouwd....poeh....wat maakt dat uit, daar weet hij toch niks van. Hij kan zélf wel getrouwd zijn, weet jij veel! Jij gelooft gewoon alles wat hij mailt en wat er in zijn profiel staat, maar zelf lieg je ook dat je barst!.....Hoe kun je zo naïef zijn! Aan de kant! (*duwt Annelies aan de kant en loopt met grote passen richting AF, als in de tas van Annelies haar mobiel gaat*)

Annelies: Kim! Mijn telefoon! O gut.....dat is hij misschien wel.....(*pakt mobiel en kijkt*) inderdaad... dit is zijn nummer, wat moet ik doen! Opnemen met..... Margot?

Kim (*blijft staan*): Ja!! En je moet opschieten want zo meteen hoort hij je voicemail van Annelies!!

Annelies (*handelt snel en neemt op*): Shit! Je hebt gelijk! Ja.....hallo?...met... Margot ja.....oh dag Robert!Ja, we zijn er al ja....ik bedoel...ik ben er al ja, haha.....o je komt er zo aan.....mooi. Wat zeg je?.....ja, gek hè om na al die mailtjes nu een stem te horen....ja vind ik ook hoor....ja...tot zo, dag

Robert (*stopt mobiel weg, tegen Kim*) Hij komt er zo aan, was iets later. Hij heeft wel een bekende stem trouwens..... Ach Kim wil je alsjeblieft hier blijven? Straks zit ik hier alleen met die vent.....en dan blijkt het toch een of andere griezel te zijn.....alsjeblieft?

Kim (*met grote tegenzin*): Nou..... vooruit dan maar. Je had moeten zeggen dat er iets tussen is gekomen. Net had je de kans, toen je hem aan de lijn had! Nu zitten we ermee..... Moeten we niet aan dat tafeltje gaan zitten? (*wijst naar gereserveerde tafeltje*)

Annelies (*pakt nerveus haar tas en graait naar spiegel en lippenstift, terwijl ze haar lippen bijwerkt*): Nee.....nee.....laten we het maar zo doen dat ik Margot ben....jij bent gewoon een andere klant hier aan dit tafeltje en ik zit dan aan dat tafeltje (*wijst naar gereserveerde tafeltje*). Als het toch een enge vent blijkt te zijn dan ben jij tenminste in de buurt.

Kim (*twijfelt*): Ik weet het niet hoor.... ik vind dit helemaal niet leuk.

Annelies (*resoluut*): Ik ook niet maar het is niet anders. Als Bert dit wist,.... nou ja, die heeft vanavond zijn voetbalavond en dan is hij toch alleen maar gefixeerd op voetbal. Robert houdt niet van voetbal..... gelukkig.....

(**Annelies** staat op en gaat aan het gereserveerde tafeltje zitten. Als ze net zit staat ze meteen weer op en loopt terug naar het tafeltje van **Kim**)

Annelies: Zou ik toch bijna mijn glas wijn vergeten..... (*pakt glas, loopt terug en neemt weer plaats*)

Kim: Er staat er hier nog één.....als je nog zin hebt..

Annelies: Nee, die mag jij hebben. We hebben hier ook nog een fles champagne staan trouwens... gut, ik ben gewoon echt nerveus.....alsof ik echt zelf een echte date ga hebben.

(*Het is een poosje stil, de gespannen verwachting neemt toe.... Annelies neemt af en toe een slok wijn, Kim drinkt het glas op haar tafel in rap tempo leeg*)

Kim: Nou dit was echt de laatste keer dat ik zo iets doe! Het is dat je mijn vriendin bent, maar anders.....het lijkt verdorie ook nog wel of je het leuk vindt.....heb je genoeg van Bert? Heb je zin in een keer wat anders?

Annelies: Klets niet! Wat moeten we dan doen? Die vent kan elk moment hier voor onze neus staan...

Kim: Moet je ons hier nou zien zitten.....wat een toestand.....Er komen hier trouwens maar weinig klanten.....heb de hele middag niemand anders gezien.

Annelies: Ja.....nu je het zegt. (*kijken allebei naar de Ober, die een kruiswoordpuzzel aan het invullen is achter de bar. Even is het weer stil en dan zwaait de deur open en Rolf/Robert komt OP, energiek, kijkt zoekend rond en schrikt zichtbaar als hij beide dames ziet zitten, hij praat bekakt en uit de hoogte. Kim en Annelies schrikken ook*)

Rolf (*ongemakkelijk, van een afstand*): Dames.....fris en fruitig als altijd.....jullie ook hier...

Annelies (*geschokt*): Nee.....Rolf!

Kim: Rolf!....Wat kom jij hier doen?

Rolf: Niet dat het je iets aangaat, en ik wil niet veel zeggen, maar ik heb hier met iemand afgesproken (*draait hen de rug toe en kijkt zoekend rond, loopt dan naar de ober*) Ober, ik heb hier afgesproken met mevrouw.....Margot de Bont.....ze zou er al moeten zijn (*Annelies en Kim staren elkaar vol afgrijzen aan*)

Ober: Nou meneer er is hier verder niemand, alleen die twee dames. Dát tafeltje daar is wel gereserveerd, zie ik..... (*kijkt in notitieboek op de bar en wijst naar tafeltje van Annelies*)

Rolf: Dat....dat kan niet.....wacht even, ik kan haar natuurlijk ook gewoon even bellen (*haalt mobiel uit binnenzak en belt. De telefoon gaat duidelijk over in Annelies haar tas*)

Annelies (*staat op*): Dit meen je niet! Ben jij..... Robert!!!

Rolf (*boos, maar toch ook in verlegenheid gebracht*): Eh.....Robert.....Wat is dit voor flauwekul! Waar is Margot....waar is de vrouw van de foto's!

Annelies (*kwaad*): Inderdaad Rolf....wat is dit! Waar is Robert Villa! Waar is de man van de foto's!

Rolf: Rustig aan Annelies...als ik me goed herinner ben jij getrouwd, toch? Dit kan nog een vervelend staartje krijgen voor jou! (*recht zijn rug en voelt zich weer de meerdere*) Misschien moet ik zelfs een aantekening maken in je personeelsdossier...zulke bedriegers tolereren wij niet binnen onze firma

Annelies: (*toch een beetje geïntimideerd*) O nee? Ik wist anders nergens van.....dacht dat ik met Robert had afgesproken hier.

Kim (*beschuldigend*): Ja.....als wij hadden geweten dat jij Robert was....Jij bent toch Rolf the Wolf op Relatieplanet en E-darling? Wat doe jij dan op Lexa?

Rolf (*duidelijk ongemakkelijk*): Ik.... ik wil niet veel zeggen, maar is het soms verboden om op meerdere sites ingeschreven te staan!

Annelies : Nee, maar wel om te liegen over wie je..... bent (*terwijl ze spreekt dringt tot haar door wat ze zegt*)

Rolf: O ja..... dat doen jullie niet hè, liegen over wie je bent!

(*Even is het stil totdat Annelies schoorvoetend zegt*)

Annelies: Goed....nou, dan hebben we allebei gelogen (*zakt neer in de stoel*) maar wij deden het tenminste voor het goede doel.

Kim: Ja...we wilden een date regelen voor onze vriendin, als een verrassing voor haar verjaardag.

Annelies: Ja, voor Margot. Wisten wij veel dat ze hier haar oude liefde zou herkennen in de ober (**Rolf** kijkt naar **Ober**) Nee, niet die.....een andere ober. Ze is nu met hem gaan eten en wij wisten niet hoe we dit moesten oplossen...

Rolf (oprecht): Jammer, aan de foto's te zien mocht ze er best zijn. (weer op autoritaire toon) Luister goed, dames, ik zal het voor deze keer door de vingers zien, maar ik wil niet dat hier ooit een woord over gesproken wordt op het werk. Wij houden nou eenmaal niet van leugenaars en mensen die onder valse namen..... (telefoon gaat in binnenzak, hij haalt hem eruit, kijkt even goed wie het is en neemt dan aan).....met Robert? Dag Saskia! Dat is lang geleden..... (wendt zich af van Kim en Annelies en praat zachtjes, beiden kunnen het gesprek echter goed volgen) leuk dat je belt zeg! Wat....? Een keer afspreken? De komende maanden zit ik eigenlijk al vol, maar toevallig is er vanavond iets uitgevallen.....ja is prima.....natuurlijk weet ik nog waar je woont!.....goed.... dag schat, tot zo (stopt telefoon weer weg)

Annelies (sarcastisch): Nou, nou.....die Robert..... komt toch nog alles goed voor jou vanavond.....en ik maar denken dat Robert zo'n gevoelige jongen was, ook op zoek naar een serieuze relatie....

Rolf: Ik wil er geen woord meer over horen, is dat duidelijk? Het is.....ik bedoel...zoals ik al zei, zal ik het voor deze keer door de vingers zien, maar jullie zijn gewaarschuwd! (beent AF)

Annelies: Niet te geloven.....hij zal het voor deze keer door de vingers zien! Wat een eikel! Kom Kim, wij gaan ook maar naar huis. Wát een avond, pffff! (**Annelies** en **Kim** pakken hun jassen en tassen) Als ik dit van te voren had geweten.....wat een domper.

Kim: Nog een geluk dat we Margot niet met Rolf hebben opgezadeld, stel je voor! Zie je nou wel! Ik had dus wel gelijk, je weet niet wie er achter zo'n profiel zit!

(Als ze klaar zijn om te gaan gaat de telefoon van **Annelies** weer)

Annelies (zucht): Wat nu weer.....er is nog één geluk en dat is dat Bert van niks weet, hij kan soms zo jaloers doen, (kijkt op mobiel)het is Lianne, mijn dochter.....dag Lianne, kind, heb je lekker samen met papa frietjes gegeten?Wat zeg je.....in mijn mailbox? Wat moet jij in mijn mailbox..... oh voor school, maar wat is er met mijn mailbox?.....ALLEMAAL MAILTJES VAN LEXA??.....wat.....! HEB JE PAPA GEROEPEN!!! Oh nee.....Lianne! Ik kom eraan..... geef papa maar even..... wil hij mij niet spreken...! Ik kom...zeg maar dat ik alles kan uitleggen..... het is niet wat hij denkt! (**Annelies** holt AF)

Kim gaat er hoofdschuddend achteraan AF): Dat komt er nou van.....van die spelletjes met mister Gently!

Ober: Dames.....dames.....er is nog niet afgerekend.....ho.....stop! (gaat achter beiden aan AF)

EINDE