

BLIND OP DATE

Door Karin Zweers

komedie voor 3 personen
(2d - 1h)

20/25 minuten

Rolverdeling:Rob (35+)

Inval-leerkracht op een basisschool. Zelfingenomen en arrogant, valt op stijlvolle, klassieke dames. Ziet er zelf ook tot in de puntjes verzorgd uit.

Sandy (35+)

Alleenstaande moeder van Jimmie. Een onaantrekkelijk achterbuurt-type, ordinair gekleed. Ze heeft een opvallend lelijk gebit. Ziet Rob wel zitten, maar die moet niets van haar hebben.

Annemijn (35+)

Moeder van Pepijn. Aantrekkelijke, tikje bekakte dame, ziet er keurig uit. Doet wat uit de hoogte, maar uit zich op beschaafde, volwassen wijze. Onder dit dunne laagje beschaving schuilt echter een hele andere Annemijn.

Korte inhoud:

Rob, een zelfingenomen inval-leerkracht wordt opgehadeld met een lastig oudergesprek. Twee leerlingen hebben het erg bont gemaakt bij de gymles door elkaar met hockeysticks te lijf te gaan. Er zijn harde klappen gevallen en het schoolbestuur wil dat ze tijdelijk geschorst worden. Rob denkt dit wel eventjes te kunnen regelen voordat hij naar zijn date gaat. Zo gemakkelijk gaat dit echter niet. Niet alleen het oudergesprek loopt volledig uit de hand, ook Rob's romantische avond dreigt ernstig de mist in te gaan!

Decor: Het stuk speelt zich af in de lerarenkamer van een basisschool.

Er staat een lange tafel op het toneel met een stuk of zes /acht stoelen eromheen. Rob zit aan de tafel met een stapel papieren voor zich. Hij is zichtbaar schoolwerk aan het nakijken en zucht verveeld. Af en toe zet hij hier en daar hoofdschuddend een streep en een opmerking. Als hij klaar is staat hij op, pakt de stapel papieren en stopt ze in zijn tas.

ROB: Hèhè, dat zit er weer op. Nou.....uit deze groep zullen er niet veel naar het VWO gaan, wat een niveau zeg! Gelukkig ben ik maar de invaller hier en is dit niet mijn pakkie-an. Ik zou me dood schamen.....

Vervolgens loopt hij naar de zijkant van het toneel, waar hij voor een (denkbeeldige) spiegel uitgebreid zijn haar fatsoeneert en zijn gezicht en tanden inspecteert. Terwijl hij terug naar de tafel loopt snift hij even luidruchtig onder zijn ene- en daarna zijn andere arm.

ROB: Poeh.....de eerlijke geur van de slavenarbeid hier op school..... dat kan echt niet. Ik wil natuurlijk wel dat de vrouwen aan mijn voeten liggen, haha.....maar niet omdat ze van hun stokje zijn gegaan door mijn oksel-aroma..... (uit zijn tas pakt hij een spuitbus deodorant) gelukkig ben ik, zoals altijd, goed voorbereid (lacht tevreden).

Hij spuit royaal in zijn blouse, onder beide armen. Even loopt hij vogeltjesdans-bewegingen makend op en neer, zodat het droogt onder zijn armen. Dan twijfelt hij even.

ROB: Zal ik het doen?..... Ach.....tuurlijk, misschien komt Robbedoes ook nog aan de beurt vanavond. (maakt dan zijn broek open en spuit daar ook deodorant in.)

ROB: Aaah shit!..... te veel! Aaah, koud! Shit! (Hij wappert met zijn handen voor zijn broek of met zijn broek). Aaah!..... Wat een man allemaal niet over moet hebben voor een date, zeg!

Hij zet de deodorant midden op tafel, houdt zijn hand voor zijn mond en controleert zijn adem, schrikt zichtbaar van de geur.

ROB: Poeh..... allemachtig! Broodje kaas met ui..... NIETS is dodelijker voor een tongzoen. Gelukkig ben ik ook hier op voorbereid. Hij pakt uit zijn tas een mondspray en spuit in zijn mond. Daarna gaat hij relaxed, een beetje onderuit gezakt op een van de stoelen zitten, pakt zijn telefoon, en belt.

ROB: Heee Bart, kerel.....nee ik bel niet af.....wat zeg je?.....Ik?.....Bang voor een blind date?.....Weet je wel tegen wie je het hebt!.....Nee, ik ben klaar om de stad in te gaan, maar geef jij even door dat ik misschien ietsje later bij Hotspot ben..... ja.....ik heb zometeen nog even een oudergesprek..... nee, dat duurt niet lang. (luchtig) Twee etterjochies uit mijn groep 8 hadden vandaag slaande ruzie tijdens gym, met hockeysticks... ..(lacht)..... Ja, wat je zegt, hadden ze elkaar maar ECHT de hersens in geslagen..... ..wat? (lacht zelfverzekerd) Nee joh, daar zie ik niet tegenop, wat denk jij nou? De directeur had vanavond een golf-afspraak, dus ik zei: ga maar lekker golfen, kerel, ik regel dit wel..... zo ben ik hè, zelfs op mijn eerste werkdag hier moet ik gelijk de kastanjes uit het

vuur halen.....(*luistert even*).....nee joh, het zijn allemaal van die sukkel hier op school. Niemand van de vaste leerkrachten kon bij dit gesprek zijn, allemaal geen tijd, ZOGENAAMD (*luistert weer*)..... nee, het bestuur vindt dat ze allebei geschorst moeten worden, dus dat moet iemand vertellen aan de ouders..... maar even iets anders, hoe heet die date van vanavond ook alweer?.....Oh ja, Sandra!..... En het is een vriendin van een vriendin van je zus, toch? Ze heeft toch niet zo'n paardebek als die van de vorige keer hè?..... (*verontwaardigd*) hoe bedoel je ik ben te kritisch! Ja, mag het even, moet je zien wat ik te bieden heb:..... Ik zie er goed uit, heb een mooi appartement, een mooie auto, verzekerd van werk in het onderwijs, wat wil zo'n meisje nou nog meer?.....maarre..... is deze wel knap dan? Ja?.....Oh, gelukkig.

SANDY OP (*zij is van het type veel bling-bling, getoupeerd haar en ordinair gekleed, zeer onaantrekkelijk. Een opvallend lelijk gebit met overbeet of ontbrekende tand*) *Zij is zichtbaar aangenaam verrast bij de aanblik van Rob en loopt heupwiegend naar de tafel toe.*

ROB (*staat op*): Ik moet ophangen, mijn bezoek is er. Tot straks! (*verbreekt de verbinding en neemt Sandy afkeurend op.*)

SANDY (*steekt breed lachend haar hand uit*): Hoi..... wij kennen elkaar nog niet. Ik ben Sandy.

ROB: Dag, ik ben Rob Jansen, inval leerkracht groep 8. U bent de moeder van Jimmie, neem ik aan? (*probeert onopvallend afstand te houden, maar slaagt daar niet in.*)

SANDY: Dat klopt, dat heb je goed gezien..... Ja, ze zeggen allemaal dat Jimmie zoveel op mij lijkt (*lacht luid*), Ja op wie anders denk ik dan bij me eigen! Jimmies vader is onbekend. Ja, zelfs voor mij hoor, ik wou dat ik het wist, dan had ik hem de rekening wel gepresenteerd!

ROB: Gaat u zitten Sandy..... mag ik Sandy zeggen?

SANDY: Tuurlijk joh..... Zeg Robbie, ik begrijp er niks van eerlijk waar niet, ik moet tegenwoordig elke week wel op school komen. Wat heeft Jimmie nou weer uitgevreten? (*is gaan zitten en buigt dicht naar hem toe*) Trouwens, hij heeft er niks van gezegd dat hij nu zo'n leuke nieuwe meester heeft, dat had hij wel eens eventjes aan mama mogen vertellen. (*lacht hard in zijn gezicht.*)

ROB (*walgt zichtbaar, kortaf*): Heeft Jimmie er niks van gezegd dat hij vanochtend met Pepijn gevochten heeft?

SANDY (*zuchtend*): Alweer.....ach dat is toch niks bijzonders, die jongens vechten zowat elke dag wel een keer. Jimmie heeft geen vader, dan moet hij die (*gebaart*) "corrigerende tik" maar van andere jongens krijgen toch? (*dwepend*) Heb jij nooit gevochten toen jij nog een kleine Robbedoes was? (*Rob fronst ongemakkelijk*) Vast wel, denk ik..... nou, daar ben je toch ook niet slechter van geworden, (*buigt nog iets dicht naar hem toe, verleidelijk*)..... daar word je groot en sterk van, zoals jij.....

ROB (*doet echt zijn best om afstand te houden, formeel*): De secretaresse van de directeur heeft u toch gebeld vanochtend om u te informeren?

SANDY: Ze heeft wel gebeld, maar ik werk de hele dag hè. Ik zag wel die gemiste oproep en toen later nog een paar keer, maar toen kreeg ik die SMS waarin stond dat ik om 19.30 uur op school moest zijn voor een gesprek. Ik denk dat kan net, want ik heb om 20.00 uur een date gepland en dan ga ik meteen door zo dadelijk.....

ROB (*schrikt even bij het woord "date" maar dan op serieuze toon*): Sandy, dit is een ernstige zaak die gevolgen gaat hebben. Ze hebben elkaar met een hockeystick geslagen. Pepijn, de andere jongen, ligt met een lichte hersenschudding in het ziekenhuis en Jimmie heeft ribben gekneusd en zijn bril is kapot.

SANDY: Verdorie, WEER die bril naar de Filistijnen! Nou, hij redt zich maar zonder bril hoor. Het geld groeit me niet op de rug!

ROB: Zonder bril? Dat kan toch niet..... maar goed..... zullen we even wachten tot de andere ouders er ook zijn, dan hoef ik alles maar 1 keer te vertellen. (*kijkt op mobieltje*) Het is nu 19.35..... ze zullen zo wel komen.

SANDY: Hè, wat een gezeik allemaal weer met die kinderen. (*pakt uit handtas een spiegeltje en begint lipstick bij te werken*) Nou, ik kan niet te lang wachten..... Ik moet wel zometeen weg hoor. Ik heb een afspraak.

ROB: Ja, dat had ik al begrepen..... eh..... waar heeft u die afspraak, als ik zo brutaal mag zijn?

SANDY: Ach!... wat LEUK dat je dat vraagt, ik voel me gevleid!..... Ik ben dol op brutale mannen met brutale vragen.....(*buigt lachend weer naar hem toe*) Zeg, even onder ons, ben jij toevallig ook single? Want als dat zo is, zeg ik die date wel af hoor, dan gaan wij zometeen gezellig samen op stap, wat jij Robbie?

ROB: Ik heet geen Robbie, mijn naam is Rob.

SANDY: Ok, sorry hoor. Maar je ruikt wel lekker..... ERG lekker!..... Is dat.....wacht even, niks zeggen..... Dolce & Gabbana?

ROB (*staat op, heeft er genoeg van*): Ze zullen het toch wel weten, de ouders van Pepijn..... ik heb ook niet de hele avond de tijd..... waar zei u dat uw afspraak was..... toch niet bij..... Hotspot?

SANDY (*staat ook op en volgt hem, terwijl hij ijsberend rondloopt*): Ik heb helemaal niks gezegd. (*flirtend*) Ik WIL het wel zeggen natuurlijk..... maar eerst moet jij me vertellen voor wie jij zo lekker ruikt, Rob.

ROB (*is inmiddels weer terug naar de tafel gelopen en neemt weer plaats*): Sandy, echt..... dit is niet gepast.

SANDY (*opdringerig dichtbij*): Je hebt geen trouwring, dat heb ik al lang gezien en je ruikt naar Dolce & Gabbana..... jij gaat vast ook uit straks? (*gaat zo dicht mogelijk naast hem zitten, dan plotseling enthousiast*)..... Zeg!..... misschien ben JIJ mijn date wel vanavond!Ik heb namelijk een blind date. Je bent wel helemaal mijn type, dus zou zo maar kunnen!

ROB (*schrikt overduidelijk, maar herstelt zich snel*): Nou moet je eens goed luisteren Sandy, ik ben ZEKER weten je date niet, dus hou er over op alsjeblieft!

SANDY (*na een korte stilte, zwijmelend*): Oh.....sorry..... maar je bent zo precies mijn type..... je bent knap, je ruikt heerlijk EN je bent een tikje dominant. Precies waar ik op val. Ik.....ik geloof dat ik verliefd ben. Dat gaat altijd zo snel bij mij, ik sta er iedere keer weer van te kijken. (*bedenkt ineens*) Oh..... En je zou ook zo'n goeie, strenge vader voor Jimmie zijn!

ANNEMIJN OP

(*Annemijn is een chique, aantrekkelijk verschijning, perfect gekapt, helemaal Rob's type. Als een koningin schrijdt zij naar Rob en Sandy toe, met in haar hand, als een staf voor zich uit, een hockeystick. In het begin van de scene spreekt zij koel en beheerst, gaandeweg wordt zij steeds explosiever.*)

ROB (*staat op, opgelucht*): Ach, daar zullen we de moeder van Pepijn hebben.

ANNEMIJN: Dat klopt en ik heb weinig tijd, helaas. Ik heb zo nog een afspraak.

SANDY: Op tijd komen is misschien een idee? We hebben allemaal nog meer te doen hoor.

ROB (*geeft hand, vriendelijk*): Dag mevrouw, ik ben Rob Jansen, inval leerkracht van groep 8. Fijn dat u er bent. Dit is Sandy, de moeder van Jimmie.

ANNEMIJN (*hooghartig*): Dat is me bekend. Ik had het kunnen weten, dat het dat jong van haar weer is.

SANDY: Ja, dat had je kunnen weten inderdaad. Onze jongens zijn nou eenmaal vechtersbazen en....

ANNEMIJN (*breekt rustig in*): Mijn Pepijn is beslist GEEN vechtersbaas. Hoe kom je erbij.

ROB: Gaat u zitten mevrouw. Fijn dat u er bent. Waarom heeft u die hockeystick bij u? En hoe is het nou met Pepijn?

(*Als ze alledrie zitten, zit Rob tussen de beide dames in.*)

ANNEMIJN (*gaat aan het hoofdeind van de tafel zitten, met rechte rug, hockeystick op de grond naast zich, tasje op schoot*): Pepijntje is vanmiddag gelukkig al thuis gekomen uit het

ziekenhuis, het arme kind. Hij heeft een lichte hersenschudding. *(hoofdknik naar Sandra)* Die van haar heeft een gebroken neus, heb ik vernomen.

ROB: Nee, nee, nee, geen gebroken neus, hij had een bloedneus en zijn bril is kapot.

SANDY: Ja, en die bril die zal wel vergoed moeten worden! Het was een hele dure bril, het geld groeit me niet op de rug!

ANNEMIJN: Werkelijk? Pepijns nieuwe Ralph Lauren-sweater zit helemaal onder de bloedspeetters. Die zal ook vergoed moeten worden.

ROB *(kalm en gewichtig)*: Dames, dit is een ernstige zaak. Het schoolbestuur is van mening dat het slaan met hockeysticks veel te ver gaat. Veel te ver. Er zijn grenzen overschreden door uw beider zonen, en het bestuur vindt, dat de veiligheid van alle kinderen.....

ANNEMIJN *(staat resoluut op, beheerst maar wel met lichte stemverheffing)*: Mijn zoon heeft niets gedaan. HAAR zoon daarentegen viel Pepijntje aan, het kind mag zich toch wel verdedigen zeker.

SANDY *(staat ook op)*: Dat is niet waar, die van jou sloeg eerst!

ANNEMIJN *(zucht nadrukkelijk en rolt met haar ogen)*: Hoe weet jij dat, was jij er soms bij?

SANDY: Nee, jij wel dan?!

ANNEMIJN: Ik zeg toch niets over wie het EERST sloeg, je moet goed luisteren.

SANDY: Jij zegt net dat Jimmie.....!

ROB *(staat ook op, onderbreekt)*: RUSTIG, u was er ALLEBEI niet bij. IK was erbij..... Nou, ga alstublieft zitten! *(na een klein moment gaan ze gaan alle drie tegelijk weer zitten)* Luister, het is gelukkig relatief goed afgelopen, maar er hadden ernstige dingen kunnen gebeuren.

ANNEMIJN *(beheerste woede)*: Goed afgelopen, noemt u dat maar goed afgelopen. Mijn man en ik gaan in ieder geval een klacht indienen bij het bestuur. We twijfelen nog of we aangifte bij de politie.....

SANDY *(woest overeind)*: AANGIFTE! Doe eens effe normaal zeg!..... Zeg er eens wat van Robbie!

ROB: Rustig dames, de school kan dit prima zelf oplossen.....

SANDY: Die lui sporen echt niet! Aangifte doen..... een kinderruzietje!

ANNEMIJN: Ik ben van mening dat Bureau HALT moet worden ingeschakeld en wel hierom; dat jong van jou is een crimineel en moet eens goed leren.....

SANDY: CRIMINEEL! Dit laat ik mij niet zomaar zeggen! (*buigt dreigend over tafel richting Annemijn*) Ik zou maar oppassen als ik jou was kakmadam, want.....

ROB (*staat op en komt tussenbeide, drukt Sandy weer in haar stoel*): RUSTIG! We gaan dit als volwassenen met elkaar bespreken. (*gaat zelf ook weer zitten en neemt weer de leiding*)..... Ik kan in alle oprechtheid zeggen, dat ALLEBEI de jongens evenveel schuld hebben. Ik was erbij en heb het zien gebeuren..... Het bestuur heeft daarom ook besloten om..... als afkoelingsperiode.... ze allebei een week te schorsen.

ANNEMIJN (*veert overeind, pakt woedend tas en hockeystick*): SCHORSEN.....Allebei!..... Dat is de druppel!..... Pepijntje blijft geen minuut langer op deze school!

ROB (*probeert te reageren, maar komt er niet tussen.*)

SANDRA (*staat ook snel op*): Nee, dat klopt, want Pepijntje wordt geschorst, haha!

ANNEMIJN (*richting AF*): Frederick en ik hebben het al eerder tegen elkaar gezegd, steeds meer aso's en criminelen op deze school, dan krijg je dit soort dingen!

ROB: Mevrouw, loop nou niet weg! Laten we er rustig over praten.....

SANDY: Moet je toch eens horen wie zich hier zo verheven voelt!..... Nou zal ik je eens wat vertellen Robbie? Haar man is ZELF de grootste crimineel en gaat vreemd bij het leven! De hele school weet ervan, dat hij met juf Anke en juf Silvia heeft liggen rollenbollen!

ANNEMIJN (*na een korte stilte*) : WAT zeg jij daar, SANDRA Gerritsen! (*was bijna AF, maar keert zich om, hockeystick dreigend in de aanslag.*)

ROB (*schrikt zichtbaar, herhaalt voor zich uit*): Sandra?

SANDY (*richting Rob*): Maar voor vrienden ben ik Sandy hoor (*richting Annemijn*) Wat moet je nou met die hockeystick, moet ik daar bang voor worden? (*lacht smalend.*)

ROB (*hoofdschuddend in zichzelf*): Sandra!..... nee hè.

LEZEN HOE DIT VERDER GAAT?

Bestel dan de complete versie via www.karinzweerstoneel.nl en lees de verrassende ontknoping!