

EEN NIEUW LEVEN

Door

Karin Zweers

Eenakter voor 4 personen

(2 dames + 1 damesfigurant zonder tekst, 1 heer)

Tijdsduur: ongeveer 15 à 20 minuten

- Vader** Man van middelbare leeftijd, conservatief, heeft een moeizame relatie met zijn dochter Iris in wie hij erg teleurgesteld is
- Iris** Instabiele, gemakzuchtige jonge vrouw die van de ene relatie naar de andere gaat
- Lena** Nette studente die wat bij verdient als serveerster, een stuk jonger dan Iris. In de ogen van vader komt zij dicht in de buurt van de ideale dochter
- Michelle** Jonge vrouw die veel met Iris gemeen heeft

Decor: het stuk speelt zich af in een klein café/restaurant, waar vader en dochter hebben afgesproken. Vader zit aan een tafeltje op de voorgrond met 3 stoelen. Er staat een leeg koffiekopje op tafel. Serveerster Lena is achter de bar bezig. Vader is intensief met zijn mobiel aan het klungelen, evt. leesbril op en leesbril af in allerlei pogingen het scherm beter te kunnen ontcijferen

Lena: Kan ik u nog iets inschenken meneer?

Vader: Eh.....ja....graag nog een koffie alstublieft

Lena: Komt eraan, meneer

Vader: Wacht even....zou jij misschien even willen kijken? Ik heb net ergens op gedrukt en nu is alles heel klein....ik krijg het niet meer goed

Lena: Natuurlijk (*buigt zich over mobiel*) Oh, wauw.....de nieuwste Iphone/Samsung (*wat van toepassing is*), gaaf zeg! Zal ik....? (*vader overhandigt haar zijn telefoon*) Even kijken.....oh hier kijk, dan moet je eerst naar Instellingen gaan en dan naar beeldscherm.....hier ziet u wel.....en als u dan hierop drukt dan krijg je weer de standaard beeldinstellingen..... (*laat alle handelingen zien en geeft daarna mobiel weer terug*)

Vader: Geweldig zeg! Dankjewel hoor! Ik ben niet zo handig met die dingen vrees ik.....voor jonge mensen zoals jij is dat allemaal zo simpel.....

Lena: Oh maar ik weet ook lang niet alles hoor meneer

Vader: Je lijkt me anders een slimme meid, werk je hier voor vast?

Lena: Nee dit is mijn bijbaantje, ik studeer nog en op deze manier verdien ik wat bij

Vader: Kijk daar hou ik van.....jeugd die niet te lui is om te werken tijdens de studie! Wat studeer je, als ik vragen mag?

Lena: Ja hoor, mag u best vragen....ik zit nu in mijn laatste jaar Bedrijfseconomie

Vader: Zo, knap hoor....en is daar straks werk in te vinden, als je afgestudeerd bent?

Lena: Toevallig heb ik vandaag gehoord dat ik een baan kan krijgen bij het bedrijf waar ik stage heb gelopen, als ik klaar ben met de opleiding.....ik ben zo blij! Supertof gewoon!..... Ik kan dan gewoon fulltime aan de slag op het regiokantoor van de Rabobank, ik ben echt zo blij!

Vader: Nou geweldig meid, gefeliciteerd!.... (*zucht*) Ik wou dat mijn dochter een beetje meer op jou leek....die heeft nog niet half zoveel gepresteerd in haar leven als jij, hoewel ze wel een stukje ouder is.....geen opleiding afgemaakt.....nog nooit een baan gehad,

niet eens een bijbaan....nee....het enige waar die goed in was, is met de ene na de andere verkeerde jongen thuiskomen.....

Lena: *(ongemakkelijk)* Ja.....nou...ik

Vader: *(gaat gewoon door)* Nu hebben we hier afgesproken voor een kop koffie....maar ze is alweer een kwartier te laat....gewoon op tijd komen is voor haar al iets onmogelijks....en weet je.....ik heb haar al twee jaar niet meer gezien.....we....we hebben ruzie gehad toen haar moeder - mijn vrouw dus - overleden is.....hele erge ruzie...

Lena: *(heel erg ongemakkelijk)* Eh....ja, zal ik maar vast even uw koffie brengen dan? *(wil weglopen, maar wacht omdat vader gewoon doorpraat)*

Vader: Ze had toen net een nieuwe vriend.....echt zo'n type drugsdealer.....de ergste tot dan toe, wat een gluiperd was dat.....en toen - haar moeder was nog nauwelijks begraven - begon ze me al aan de kop te zeuren over de erfenis....over haar kindsdeel....kun je je dat voorstellen?

Lena: Ik....eh

Vader: Onder druk van die vent natuurlijk.....nou ja....en toen knapte er iets bij mij....na dat maandenlange ziekbed van mijn vrouw, al die emoties.....en dan je enige kind die alleen maar aan geld denkt.....ik was zó kwaad! Ik heb gezegd dat ik haar nooit meer wou zien, kun je dat begrijpen meisje?

Lena: Ik...ik weet niet wat ik moet zeggen meneer, wat een verschrikkelijk verhaal! Maar goed, zal ik dan nog maar een lekker kopje.....

Vader: *(breekt in)* Precies.....een verschrikkelijk verhaal.....maar zulke dingen gebeuren wel....en in die twee jaar hebben we elkaar alleen met Kerst en verjaardagen een kaart of een SMS-je gestuurd....totdat ze me vorige week SMS-te dat ze me wilde spreken.....ze had nieuws, zei ze.....nou, dat komt dan mooi uit dacht ik toen, want ik heb ook nieuws.....

(er valt even een stilte)

Lena: *(nieuwsgierig)* Bent u nu dan niet meer boos op uw dochter? Ik bedoel....misschien vindt u het brutaal dat ik het zo vraag, maar....nou ja....

Vader: Dat mag je gerust vragen hoor, kind....ik heb mezelf die vraag ook regelmatig gesteld.... weet je....het was zo'n heftige tijd....je moet verwerken dat je vrouw, je maatje er niet meer is, je moet wennen aan een heel ander leven....daarnaast ben je boos en verdrietig om je dochter, om wie je je enorm veel zorgen maakt....maar nu....nee, ik ben niet meer boos. ...uiteindelijk moeten we toch verder en ik hoop dat zij in de tussentijd volwassen geworden is en volwassen keuzes gemaakt heeft voor

zichzelf. Ik hoop dat ze nu in staat is om voor zichzelf te zorgen, in plaats van op de zak te teren van een verkeerd vriendje.....

Lena: *(aarzelend)* Misschien.....misschien is ze nu wel veranderd.....

Vader: Ik hoop het.....ze was altijd al zo verwend.....ze vond altijd dat een ander maar voor haar moest zorgen, maar goed....misschien is ze nu inderdaad wel veranderd. Ik ben in ieder geval wel veranderd....in mijn leven is ook het nodige gebeurd de afgelopen periode en het wordt tijd dat ik dat aan haar ga vertellen.....

Lena: Goed...zal ik dan nu uw kopje koffie maar even gaan halen?

Vader: Dat lijkt me een goed plan

Lena: *(roept vanachter de bar)* Ik zie dat de koffiemachine leeg is, ik moet hem even bijvullen, dus.....sorry maar het duurt even wat langer.....

Vader: Geeft niks hoor.....ik ga nergens heen

LENA AF

(Vader zit even in zijn eentje en checkt zijn mobiel. Van rechts komt Iris op. Zij is zichtbaar zwanger en draagt allerlei winkeltasjes. Het is duidelijk dat zij succesvol aan het shoppen is geweest)

IRIS OP

(Vader kijkt op en schrikt zichtbaar van haar verschijning, ook Iris aarzelt en de spanning is voelbaar. Iris kijkt even of er niemand achter de bar is en loopt dan richting het tafeltje waar haar vader zit)

Iris: Dag pap.....

Vader: Kind toch.....ik.....ik weet niet wat ik moet zeggen.....

Iris: *(laat zich in een stoel zakken en puft)* Nou dat is dan voor het eerst

Vader: Fijn je te zien.....je ziet er..... goed uit

Iris: Ondanks dit bedoel je zeker, hè *(wijst op haar buik)*..... nou, dit is dus het nieuws wat ik je wou vertellen, dat snap je natuurlijk wel.....je wordt opa, hoe vindt je dat.....ja niet dat dat veel uitmaakt want je wordt het toch.....of je wil of niet

Vader: Nou.....ik.....ik hoop één ding.....je bent toch niet meer bij die Dennis hè?

Iris: Nee.....daarom heb ik ook hier met je afgesproken. Er is sinds kort een nieuwe liefde in mijn leven....

Vader: Sinds kort? *(kijkt naar haar buik)* Hoe kort?

Iris: Ja.....nee, dit is nog een souvenir van Dennis.....die klootzak

Vader: Ach nee hè.....hoe kon je zo dom zijn! Nu zit je voor altijd aan hem vast! Die jongen deugt niet.....en.....

Iris: *(valt in)* Ophouden Pap! Dennis weet hier niks van en hij komt het niet te weten ook als het aan mij ligt.....hij zit voor héél lang op een veilige plek, achter slot en grendel

Vader: *(hoofdschuddend)* Je moeder zou zo bezorgd zijn geweest.....maar goed dat....

Iris: *(valt fel in)* Maar goed wat!.....Ik mis mamma ontzettend!..... Jij gaat nu niet zeggen dat het maar goed is dat ze dit niet hoeft mee te maken!.....Mamma zou juist blij en trots zijn dat ze oma zou worden!

(Er valt een gespannen stilte)

Vader: Ik ben ook blij en trots dat ik opa wordt.....het is alleen..... *(zucht diep)*.....hoe vindt je nieuwe liefde dit allemaal?.....heb je een baan.....waar betaal je alles van, heb je enig idee wat een kind kost? En daar komt bij.....

Iris: Het gaat ook altijd over geld hè.....Jezus pap hou nou eens een keer op! Ik red me wel!.... Mijn liefje gaat starten in een hele goede baan en verdient daarmee genoeg voor drie hoor!Trouwens, wat mijn partner betreft moet ik je nog wel iets bekennen pap.....dit komt misschien als een verrassing.....maar.....

Vader: *(valt resoluut in)* Je hebt helemaal gelijk kind! Ik moet ook ophouden me zorgen te maken....jij redt je wel.....tenslotte heb jij je de afgelopen twee jaar ook gered!Weet je wat? We zetten een streep onder het verleden en beginnen met een schone lei..... *(dan heel enthousiast)* Kindje, ik heb ook fantastisch nieuws voor je.....je vindt het misschien wat snel, zo krap twee jaar na je moeder, maar.....

LENA OP

Lena: *(ziet Iris en roept)* Liefie!!

(loopt snel naar de tafel van vader en dochter en omhelst en kust Iris innig. Vader kijkt perplex toe)

Lena: Heb je je vader al verteld over ons?

Iris: Nee dat wou ik nou net gaan doen.....pap, dit is nou Lena....mijn nieuwe lieverd en....

Lena: *(onderbreekt Iris, gaat aan tafeltje zitten en schuift amicaal naar vader toe)* Ja sorry dat ik straks niks gezegd heb ofzo....maar ik had het zelf ook pas later door.....dat u weleens de vader van Iris zou kunnen zijn.....ja uit de verhalen van Iris had ik gewoon een heel ander beeld van haar vader gekregen, héél anders..... maar u bent gewoon een toffe.....

Iris: *(breekt in)* Lena!

Lena: Oh sorry ik praat weer veel teveel...

Iris: Ik ben nog niet eens uit de kast gekomen!

Lena: Sorry.....ga je gang.....kom maar

Iris: Pap.....ik - nu weet je het al natuurlijk, dat is ook raar - maar.....ik ben erachter gekomen dat ik eigenlijk veel meer van vrouwen hou.....en nou ja, toen kwam ik Lena tegen.....oh Lena voor ik het vergeet, wacht even*(grijpt in haar tasje, pakt er een bankpasje uit en overhandigd die aan Lena)* Bedankt dat ik je bankpas mee mocht nemen schatje.....je bent echt zó lief voor me.....én voor de kleine *(klopt op haar buik)*

Lena: Geen dank lieverd *(geeft kus)* alles wat van mij is....is van jou, dat weet je toch
(even stilte)

Iris: Pap.....waarom zeg je niks?

Vader: *(verward)* Ja....ik.....eh.....ik moet het allemaal nog even verwerken....mijn kleinkind krijgt dus twee moeders in plaats van een vader en een moeder

Iris: Dat zie je goed pap.....beter twee hele lieve moeders dan een vader zoals Dennis, toch pap?

Vader: Ja...jazeker dat is waar....god, wat een toestand.....ik moet het allemaal wel even laten bezinken hoor.....ik word ook een dagje ouder

Iris: Ja, als je opa wordt dan ben je niet meer de jongste hè!.....maar pap, jij had het ook over fantastisch nieuws.....vertel eens!

Vader: Ja....ik weet niet of dat nu wel zo'n goed moment is.....hoewel *(kijkt op zijn horloge)* ze kan nu ook elk moment hier zijn.....

Iris: Wat? Wie?

Vader: Nou ja kindje.....ik heb ongeveer een half jaar geleden ook iemand leren kennen met wie het heel goed klikt en.....

Lena: Oh wat onwijs gaaf! Vind je niet, Iris?

Iris: *(onwillig)* Eh.....ja.....natuurlijk....het leven gaat verder

Vader: Ik ben blij dat je het zo opvat, Iris.....je weet.....niemand kan ooit de plaats van jouw moeder innemen..... en dat is ook niet mijn bedoeling, maar....eh.....nou ja.....we gaan over twee weken trouwen

Iris: *(in shock)* TROUWEN?

Vader: Ja....

Iris: Over TWEE WEKEN!

Vader: Ja.....

Iris: Dat....dat meen je niet!

Vader: Waarom zou ik dat niet menen, Iris.....waarom reageer je zo?

Iris: *(opgewonden)* Maar.....waarom in vredesnaam.....je kent haar net een half jaar.....Vind je dat zelf ook niet een beetje overhaast..... Waarom gelijk trouwen! Ik vind dat helemaal geen goed idee pap.....helemaal niet! Ik vind dat ik hierin ook een stem heb.....of niet soms! Ik.....

Vader: *(breekt in)* Je bedoelt zoals ik ook een stem heb..... in de keuzes die jij maakt, Iris? Bedoel je dat?

Iris: Dat is flauw pap.....dat ligt heel anders

Vader: Ik zou niet weten waarom dat anders is Iris.....zo zie ik dat niet.....nee, zoveel anders is dat helemaal niet.....ach kijk....daar is ze.....Michelle....hier ben ik! *(staat op en zwaait naar de jonge vrouw die in de deuropening is verschenen. Haar buik is minstens zover heen als die van zijn dochter en in leeftijd schelen ze ook niet veel)*

Michelle: *(komt naar vader toegesneld en omhelst hem innig)* Lieverd!

(De beide anderen kijken vol ongeloof en afgrijzen toe)

EINDE